

Parasja Teroema

TORA

Samenvatting van Exodus 25:1–27:19

1. Opdracht om een heiligdom te bouwen (Ex. 25:1–9)

God vraagt Mozes om van het volk vrijwillige gaven te verzamelen—goud, zilver, koper, kostbare stoffen, hout, olie en edelstenen. Met deze materialen moet een **heiligdom** worden gebouwd zodat God **in hun midden kan wonen**.

2. De ark van het verbond (Ex. 25:10–22)

- Een houten kist, overtrokken met goud.
- Bovenop komt het **verzoendeksel** met twee cherubs.
- De ark zal Gods aanwezigheid symboliseren.
- God zal vanaf het verzoendeksel tot Mozes spreken.

3. De tafel voor het toonbrood (Ex. 25:23–30)

- Gouden tafel van acaciahout.
- Op de tafel moeten voortdurend **toonbroden** liggen als teken van Gods verbond met Israël.

4. De gouden kandelaar (menora) (Ex. 25:31–40)

- Een massief gouden kandelaar met zeven lampen.
- De lampen moeten voortdurend branden.

5. De tabernakel zelf (Ex. 26)

Gedetailleerde instructies voor:

- De tentdoeken
- De planken en verbindingsstukken
- Het voorhangsel dat het **heilige** scheidt van het **allerheiligste**
- De ingang van de tent

De tabernakel is een draagbare woonplaats voor God te midden van zijn volk.

6. Het brandofferaltaar (Ex. 27:1–8)

- Een groot koperen altaar voor in de voorhof.
- Gebruikt voor offers die het volk met God verzoenen.

7. De voorhof van de tabernakel (Ex. 27:9–19)

- Een omheinde ruimte met linnen doeken en koperen palen.
- De ingang ligt aan de oostkant.
- Alles moet precies volgens Gods aanwijzingen worden gemaakt.

Kernboodschap

Deze hoofdstukken laten zien dat:

- God **in het midden van zijn volk wil wonen**.
- Heiligheid en nauwkeurigheid belangrijk zijn in de omgang met God.
- De tabernakel een **plaats van ontmoeting** is tussen God en Israël.

Parasja Teroema HAFTARA samenvatting

Samenvatting van 1 Koningen 5:12–6:13

1. Voorbereiding voor de tempelbouw (5:12–18)

- God geeft Salomo wijsheid, zoals Hij had beloofd.
- Salomo sluit een **verdrag met Hiram**, de koning van Tyrus.
- Hiram levert **ceder- en cypressenhout** uit Libanon.
- Grote groepen arbeiders worden ingezet:
 - 30.000 dwangarbeiders
 - 70.000 lastdragers
 - 80.000 stenhouwers
- De stenen voor de tempel worden **kant-en-klaar in de groeve** bewerkt, zodat er op de bouwplaats geen hamers of ijzeren gereedschap te horen zijn.

2. De bouw van de tempel begint (6:1–10)

- In het **vierde jaar** van Salomo's regering begint de bouw.

- De tekst geeft nauwkeurige maten en beschrijvingen van het gebouw:
 - De tempel is 60 el lang, 20 el breed en 30 el hoog.
 - Aan de voorkant komt een voorhal.
 - Langs de buitenmuren worden **zijvertrekken** gebouwd in drie verdiepingen.
- De bouw gebeurt met grote zorg en eerbied.

3. Gods belofte aan Salomo (6:11–13)

Tijdens de bouw spreekt God tot Salomo:

- Als Salomo **Gods wetten en geboden** blijft volgen,
- zal God **bij Israël blijven wonen**,
- en Zijn belofte aan David vervullen.

De nadruk ligt op **gehoorzaamheid** als voorwaarde voor Gods blijvende aanwezigheid.

Kernboodschap

Deze passage laat zien dat:

- De tempelbouw een **goddelijke opdracht** is, niet alleen een nationaal project.
- Salomo's wijsheid en internationale samenwerking (met Hiram) essentieel zijn.
- God Zijn aanwezigheid verbindt aan **trouw en gehoorzaamheid**.

Parasja Teroema NT samenvatting

Samenvatting van 2 Korintiërs 9:1–15

1. Paulus moedigt de Korintiërs aan tot vrijgevigheid (9:1–5)

- Paulus hoeft eigenlijk niet uit te leggen waarom de collecte voor de gelovigen in Judea belangrijk is — de Korintiërs weten dat al.
- Hij heeft hun bereidheid zelfs **aan de Macedoniërs geprezen**.
- Om te voorkomen dat ze onvoorbereid zijn, stuurt Paulus broeders vooruit om de gift te organiseren.
- De bedoeling: de gave moet **vrijwillig en uit liefde** zijn, niet onder druk.

2. Het principe van zaaien en oogsten (9:6–9)

Paulus geeft een geestelijk principe:

- Wie **karig zaait**, zal karig oogsten.
- Wie **rijkelijk zaait**, zal rijkelijk oogsten.

Daarbij:

- Iedereen moet geven wat hij **in zijn hart heeft besloten**, zonder tegenzin.
- “God heeft een blijmoedige gever lief.”
- God is in staat om overvloedig te voorzien, zodat gelovigen **ruim kunnen delen**.

3. God voorziet zodat wij kunnen delen (9:10–11)

- God, die zaad geeft aan de zaaier, zal ook de vrijgevigheid van de Korintiërs laten groeien.
- Hun vrijgevigheid zal leiden tot **dank aan God**.
- Het gaat dus niet alleen om materiële hulp, maar ook om geestelijke vrucht.

4. Het effect van hun gift (9:12–14)

De collecte heeft drie gevolgen:

- **Nood wordt gelenigd** bij de gelovigen in Jeruzalem.
- **God wordt geprezen** vanwege de gehoorzaamheid van de Korintiërs.
- De gelovigen in Judea zullen **bidden voor de Korintiërs** en hen liefhebben vanwege hun vrijgevigheid.

5. Slot: dank aan God (9:15)

Paulus eindigt met een lofuitroep: “**Dank aan God voor Zijn onuitsprekelijke gave!**”

Waarschijnlijk verwijst hij hiermee naar Gods ultieme gave: **Jezus Christus**.